

## CLOSE-UP

## MAAK OP VAKANTIE INDRUK MET ONVERTAALBARE WOORDEN

Voor de tweede golf vakantiegangers hebben we nog wat nuttige taaltips. Vier jonge artiesten gingen op zoek naar woorden die zo specifiek zijn dat ze maar in één taal gangbaar zijn. Ze mogen dan onvertaalbaar zijn, u zult er ongetwijfeld kunnen mee uitpakken.



KENT U  
DEZE AL?

**Uffda!**: Nooit, maar ooit. Door empathische mensen gebruikt als blik van moeders met de pijn of tegendag van iemand anders. Nooitent niets als 'ooh, opjig dat te horen'! Is onderstaan uitgezocht voor de Amerikaanse midwest.

**Prottens! Pross, wifit, wif!**: Een persoon die zich stiekem tegen anderen aanschikt om rekening te houden. Beter mannen dan vrouwen. In het Nederlands moet het populaire woord 'kwakflier' voldig in de buiten lopen.

**Gnako!**: Romantisch, maar ooit. Duidt aan dat iets wat inzien is, een beetje normaal, zonder al te uitgesproken te zijn. Heeft een hoog 'breuk'-gehalte.

**Yallah!**: Arabisch, maar ooit. Meestal gebruikt om iemand te roepen en/of aan te raken tot haast. Kan ook gebruikt worden in de betekenis van 'ok' of 'het is goed'.

**Morro!**: Spaans, wifit, wif. Een handige bliksem die zijn voordeel heeft in alle situaties. Kan soort Molochalige valsopsteller of bedrieger in de dagelijkse omgang. Het type dat voorraad in een waslijn begint aan te rekenen. Zit in de basis van 'plannetikker'.

**Thichadende!**: Japans, maar ooit. Warmhartige wens voor iemands nieuwe toestand, zowel de aanschaf van een nieuwe broek als het begin van een andere job. Betekent 'goed voor jen' of 'vrees eens'.

**Jaffis!**: Zwitsers Duits, wifit, wif. Iemand die hinkt en overhaast te werk gaat en meestal een pover resultaat neert. Zou het nochtans kunnen als koffie maar was.

**Polegaan!**: Indiase, wifit, wif. Zich overgeven aan de vermeidbare raar niet aan de slaap. Zitten zitten niet het hoofd tegen de arm. Vanuit ook gebruik voor objecten die niet helemaal rechtstaan.

**Berper!**: Arabisch, wifit, wif. Een vrouw uit de duwend. Geen enkele term die wordt voorbehouden voor een energieke, gezamenlijke en bewezen vrouw. Wordt bewoerd voor heel verlangen om snel en effectief oplossingen te blenden bij problemen.

**Proffig!**: Duits, wif. Afgeleid van 'Troll' (lid van het proletariaat) en daarom aanvankelijk negatief. Wordt nu gebruikt als appelleerde, doorgaans voor een stijl die zo overdreven stijlloos is dat het weer cool wordt.

**Mersdik!**: Grieks, wifit, wif. De attitude om iets niet hard en snel te doen, en er een stuk van zelffertig te leggen. Met passie en perfectie.

# BERYE ZKT PROLLIGE JUFLI

VAN ONZE REDACTEUR

GEERT DELS

**HERRMEEL!** Shol, u gaat naar een Arabisch land. Dan doet u er goed aan om de zeeuwse zinnen achterin het transverpael 'yalla!' te laten vallen. Bent u meer voor Scandinavische taalvergadering? Neemt u dan in Noorwegen gewoon eens 'uffda' in de mond. In Zweden moet u daar niet mee aftrekken. Daar kennen ze dat niet.

Als men u in Zwitserland een 'jufl' neemt, kunt u zich beter sorgen beginnen maken. Wilt u in Griekenland eens vriendelijk op de hoek komen, dan durven wij u aanraden eens 'meriki' te noemen. Hoewel het zo klinkt, is het niet drinkbaar.

We krijgen het in zijn hoofd om onvertaalbare woorden op te lijmen? Artiesten, natuurlijk. Want wat doet een internationale trade artiest dat elkaar in Italiaans tech voor een productie? Dat probeert zich in het Algemeen Verstaanbaar Engels duidelijk te maken. Om te merken dat dat tot op zekere hoogte klinkt, maar dat het toch wat moeilijker wordt eens het op Russisch aantekent.

Onze landgenote Sarah Vanhee (33) lopen op het idee om net niet dat gegeven aan de slag te gaan. Het debatcentrum te Roesel vaardigde haar af naar het Italiaanse

kunstcentrum van Michelangelo Pistoletto. Met drie artiesten uit andere landen werkt ze vier maanden op 'Untranslatable'.

Enkele van die onvertaalbare woorden zijn vermeld in een boekje. Vanhee: 'Na grondige research hebben we een stuk of tienendertig van die woorden gevonden. We hebben ze herleid tot 35. Je kunt hun betekenis alleen maar afluisteren. Je probeert ze te onschrijven, maar het voelt alsof je er steeds "verboden" aan het schrijven bent. Het is per definitie onooreelkend.'

De artiesten zijn geïnteresseerd in multiculturele communicatie. Door zo'n woord onverstandig te accepteren, realiseert de gebruiker een soete culturele overstag. Je adapteert het woord, want het blijft toch altijd een indringer waarvan je niet tot de kern kunt doordringen. Wordt het overgenomen, dan verricht het woord zich. Als er een woord voor is, komt een begrip tot leven.'

'Untranslatable', 120 p., is uit bij De Buren, 02-252.19.30.

ONLINE

[www.cultuur.be](http://www.cultuur.be)

